



## Club weekend la Roche 2015

Hallo iedereen hierbij nog een verslag van het clubweekend van 18 tot 21 september in la Roche, Belgische Ardennen.

### Vrijdag

Rond 9 uur verzamelden we met z'n allen op het Wilhelmina plein, het was mooi droog weer en belofde een prachtig weekend te worden, nog een laatste bakkie koffie en we vertrokken in verschillende groepjes naar het zuiden van het land.

Na een paar uur snelweg kwamen we aan bij Valkenburg waar wij konden lunchen, en we reden door naar Vaals en langs het 3 landenpunt waar wij ook België in reden.

We reden een mooie toeristische route door pittoreske dorpjes en de bochtige wegen door het gebergte brachten ons bij het Circuit van Spa waar we even tot rust konden komen en genoten van het gebrul van de race wagens die daar rond reden.

Na de race ervaring op Spa vervolgde wij onze reis door de Belgische Ardennen waarbij we even werden opgeschrikt door een klein incidentje. Hoog oplossend vermogen in de groep hielp ons alweer snel op weg naar de eindbestemming: Vakantiehuis Ardenne Vintage.

Enmaal aangekomen bij Ardenne Vintage wat overigens op een prachtige locatie ligt met een ondergrondse garage voor ruim 30 motoren konden we daar onze motoren stallen en boven de kamers uitzoeken.

Nadat iedereen lekker was opgefrist was het tijd voor een biertje en vingen we aan met een heerlijke barbecue.

Ardenne Vintage beschikte naast een prachtig terras eveneens over een eigen Café waar na de barbecue de ervaringen van de dag werden gedeeld en de plannen voor de volgende dag werden gesmeed.

#### Zaterdag

De dag begon met een prima en goed verzorgd ontbijt in de eetzaal. In de ochtend begon de weersvoorspelling akelig haar gelijk te bewijzen en was het miezeren begonnen. Vele van ons lieten zich niet weerhouden om toch het slechte weer te trotseren en de kleding aan te passen voor wat komen ging. Andere kozen ervoor om te genieten van Ardenne Vintage wat natuurlijk ook prima was.

“Na regen komt zonneschijn” en ook op deze dag bleek deze gezegde weer bewaarheid. Na redelijk wat regen klaarde het weer op en genoten we van een verder prachtige dag. De clubleden reden in verschillende formaties en kozen ieder een eigen rit. Zo werden er verschillende routes gereden door het mooie gebergten van de Ardennen. Nadat iedereen weer binnen was hebben we genoten van de culinaire hoogstandjes van AMC Bachhus en werd ons een huisgemaakte spaghetti voorgeschoteld, uiteraard weer gevolgd door een bezoek aan het eigen Café om de dag feestelijk af te sluiten en de regen weg te spoelen.

#### Zondag

Na een welverdiende nachtrust en een broodnodige douche werden we weer getrakteerd op een goed verzorgd ontbijt. En eerlijk is eerlijk het verdient een compliment aan de mensen binnen onze club die de organisatie en de culinaire hoogstandjes met liefde en zorg op zich nemen, chapeau!

Na het ontbijt hebben we collectief de boel opgeruimd en zijn we ons op gaan maken voor een dagtoer richting de Eiffel. De weersberichten waren ons goed gezind en in combinatie met het feit dat we er nét lekker inkwamen voorspelde al een snelle, spannende (laten we zeggen sportieve J) rit. Enmaal in het motorpak gehesen begaven we ons naar de parkeerkelder waar de eerste motoren al werden gestart en de krachtsmetingen via de gashendels werd uitgevochten. De toon was gezet.

Enmaal gereed zijn we op gestapt en na een uurtje rijden begon de omgeving zich aan te passen aan onze wensen; de weg verbreedde zich en de omgeving werd prachtig groen. Glooiende wegen een prachtig overzicht in combinatie met een droge weg maakte dat wij deden waar we voor kwamen. Wij pasten ons rijgedrag aan de omgeving aan en dat betekende in ons geval dat de fossiele brandstof in de tank geen lang leven beschoren was; oftewel gas er op en heerlijk racen, “ahum” doorrijden in dit prachtige gebied.

Zo nu en dan flitsten er wat motorrijders voorbij en soms besepte je dat het dezelfde mensen waren waar we de avond ervoor het glas mee hieven, AMC Bacchus had de Eiffel geconfisqueerd J.

Tegen de klok van 12 werd er naarstig gezocht naar een gelegenheid voor het gebruiken van de lunch. Veel zorgen over de kwaliteit van deze gelegenheden hoefden we ons niet te maken, het eten en de gastvrijheid zijn hier altijd goed en dat is uiteraard een fijne bijkomstigheid.

Na de lunch hebben we de motoren weer gestart en zijn we verder gegaan met de route die ons verder het prachtige gebied inbracht. Kenmerkende glooiende wegen gecombineerd met vele haarspeldbochten deden ons bijna (of eigenlijk helemaal) vergeten dat we ons op de openbare weg begaven. Snelheid, omgeving en een goed gezelschap zorgde voor een onvergetelijke ervaring waar we nog lang over spraken toen we eenmaal arriveerde bij Ardenne Vintage en het bier rijkelijk lieten vloeien. Het was een dag om niet meer te vergeten.

Maandag

Aan alle mooie dingen komt een eind en zo ook aan het Clubweekend. Na het ontbijt en het inpakken van de spullen en opruimen van de vertrekken was het moment daar om voor de laatste keer de voordeur van Ardenne Vintage op slot te draaien; het begin van het einde was geboren. In groot gezelschap ving we de terugreis naar Nederland aan, ieder met zijn eigen ervaringen en herinneringen. Het was mooi, nee het was geweldig!

Graag wil ik langs deze weg nog even gebruik maken van de gelegenheid om iedereen die dit weekend mogelijk maakten hartelijk te danken. Wij realiseren ons dat het veel werk is en dat jullie dat onbaatzuchtig voor de club doen is op zijn minst bijzonder te noemen. Zonder jullie inzet is er geen Clubweekend. Namens alle deelnemers onze hartelijke dank en gemeente waardering.

Met vriendelijke groet

Rik Sander & Robert Sjoers